

Falbygdens Fågelklubb – ”modifierad onsdagsgrupp”

Onsdag 20 maj, 2020.

Ripelången

Rapport från en en-mansgrupp på onsdagsutflykt i coronatider....

Känner självklart en viss abstinens vad gäller den riktiga onsdagsgruppen ... men vi får hoppas att saker och ting kommer att ordna sig till det bästa framöver...

Inget hindrar ju emellertid, att fortsätta ta del av det som naturen bjuder på så här års... och det är ju sannerligen inte lite...

Sistlidna onsdagmorrn slog jag upp mina blå just som klockan visade på 04.04.

Det fanns sedan tidigare löfte om en vacker och solig inledning på denna dag...

- sagt och gjort - hoppa ur sängen, på med underställ och varma kläder, kaffe och macka i ryggsäcken, handkikaren och tuben och mobilen ... in med allt i bilen och dra iväg mot Ripelången.... Ungefär så.



Ja, vad ska man säga om en vandring ut mot mossen, med orrspel på flera håll, troligen minst tre platser ute på mossen..., med gökarna som gol som galningar runt mossen, 4-5 st igång samtidigt..., med drillande storspov ganska frekvent och lite senare tre st samtidigt i tuben.... Vad mera kan man önska sig.....

...tja, man har ju inte ryggsäcken med sig bara på skoj...

Så lite kaffe och en macka framemot sjutiden, i solen och med en stadig björk som ryggstöd.. och framför sig – ”Dövemossen” med storspovarna, tofsviporna, räven i sakta trav, och alla de andra...



Må väl alla! /Evert A