

2023-03-22. Hångers udde

Nu är svängningen från vinter till vår alldeles tydlig... !

Trots gråväder och den ännu frånvarande "vårvärmen", så är ändå tiden inne.....
kolla t ex de senaste dagarnas rapportering i artportalen ...

eller minns förra veckans promenad i Forentorp... bara några få återvändare bland
våra observationer då...

Idag många fler... och nu kommer det att flyta på ett tag framöver... känn på den...



Bofinkens sång välkomnar så fort man kommer ur bilen på Bredegårdens parkering
denna morron, bara det kan ju vara gott nog....

23 personer i dagens onsdagsgrupp, som går "Hångerrundan" från Bredegården ner
mot Sätunamaderna, till fågeltornet, och därefter utmed sjön och åter till
Bredegården.

Över maderna ut mot Sätunaviken sjuder det av liv... gäss och tofsvipor är många till
antalet, och flera mindre starflockar håller också till där... en plog med blåsgäss drar
över oss med sina lite ljusare och nättare, tvåstaviga läten (jmf m grågåsen) ...
sånglärkorna spelar för fullt...och när vi närmar oss tornet så blir också ängspiplärkan
både hörbar och synlig... lägligt och passande om man säger så, eftersom det var just
sånglärkan och ängspiplärkan vi skulle fokusera lite extra på tills idag.

På bortre sidan av Sätunaviken uppehåller sig tre havsörnar samtidigt, mestadels
sittande, men av och till också spaningsflygande..... en hel del änder, svanar och mås,
håller också till därute, men det är på långt håll och inte alldeles lätta att
artbestämna,



Trana, sångsvan, knölsvan, skrattnås, gräsand, knipa, gråhäger, vigg, salskrake, storskrake, bläsand är några av de arter bland sjöfåglar som kunde noteras under vandrigen från tornet, och vidare på stigen och vallen utmed sjön...
... men förstås inte bara sjöfågel... talgoxe, blåmes, nötväcka, sävsparv, gärdsmyg och dubbeltrast fanns där också, **och inte minst...** på en liten landremsa med buskvegetation utanför strandlinjen uppenbarar sig en varfågel, som omväxlande sitter och spanar, dyker ner i slyet, kommer upp igen, flera gånger.... gott om tid att se den och på relativt kort avstånd, kanske 30 m,... härligt



Foto: Olof Andersson

Nog med fågel...

Vad är då detta?

Är det någon som är lessen....
eller som leker kurragömma...
eller vad pågår här....?

I sådana lägen är det tur att Olle och hans kamera är med.... så här såg varfågeln ut... Men varfågel är ju "vardagsmat" för Olle, Den minnesgode minns säkert Olles bild av varfågel från Göteve-vandrigen i mitten av dec -22... det kanske kommer fler...



Falbygdens fågelklubb
Onsdagsgruppen/ea

Nej, inget av detta...

Det är istället ett exempel på hur man får
bekväma sig, om man vill se något riktigt
vackert ...

Just här är det Roland, som fotar/tittar
närmare på en slags blommande
bägarlav... små men vackra eller hur?



Naturens under är flera...

Nästa onsdag (29/3) är det tänkt att vi ska ses på Ytterberg, och att vi till dess har läst
på, och lärt oss mera om taltrast och dubbeltrast.

//Evert