

Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”

Onsdag 5 juni 2019.

Hornborgasjöns utlopp

Vi är i början av juni månad. Sedan en vecka tillbaka är slåttern i full gång och det känns nästan som om sommaren har kommit en bra bit på väg.

Men riktigt så är det ju inte. Vi väntar ju faktiskt både på pingst- och midsommarhelg ännu, och fortfarande är det mycket fågelsång i vår underbara natur. Så dä'så!

Väderprognoserna har utlovat upp mot 28 plusgrader under dagen, vilket osökt leder till lite funderingar om hur man skall klä' sig på ett bra sätt den här morronen... kanske gå i skjortärmar redan från start...? ...eller kanske inte iallafall.

Hur som helst – temperaturen under 20 grader hela fm, halvmulet, lite disigt och en del vind utmed sjön, så vindjacka på var inte helt fel. 16 deltagare idag.

Förresten – är det inte obetalbart, *detta att bo i ett land med olika årstider*, och med allt vad det innebär? – jämför dessa bilder med motsvarande vid onsdagsgruppens besök här den 20 januari – samma plats men vilken variation!!



Rutten blir P-platsen – utloppet – ladan – Trestenavägen med bron över Fljan, och åter till P-platsen. Drygt 5 km

Vad hamnade då på observationslistan idag? Det blev många sångare, en hel del rovfåglar och naturligtvis en del sjöfågel



Trastsångarna, rörsångare, sävsångare och sävsparv gjorde sig hörda, och i vissa fall synliga i vassbältet utmed hela vägen till utloppet.

Brun kärrhök, svarttärna, skedänder, knölsvan, grågås, gråhäger är en del av dem som kunde ses över sjön. I skogsridåerna och över maderna närmare ladan handlade det mycket om sångarna. Göken har gäckat oss i onsdagsgruppen hela våren – men idag var den med!

Sånglärka, törnsångare, kärrsångare, lövsångare, trädgårdssångare, grönsångare, näktergal, ängspiplärka, trädpiplärka, buskskvätta gulärta, gröngöling, glada, tornfalk, fiskgjuse är några av dem som visade sig innan dagens goá vandring var till ända./Evert Arnoldsson

