

2023-01-11, Åsarp



Nytt år - 2023 - och onsdagsgruppen är på hugget... startade det här året redan i förra veckan, (4 jan) med ett besök i Sörby - och då i "orange" vädervarning från SMHI... (snö och blåst)... tufft för dem som hängde på kan man förmoda....

För dagen befinner sig 13 deltagare i Åsarp för en tur på gamla banvallen... från samhället mot Kinnarp/ Slutarp.

Vädret kan sammanfattas som på bilden härintill....

... regn och blåst alltså, men inte i den utsträckning som utlovats... nog om det...

Just den här sträckningen av järnvägen och bron över Ätran, byggdes under de första åren på 1900-talet, och utgjorde en del av linjen Ulricehamn – Falköping Ranten....

järnvägstrafiken pågick sedan fram till 1985.

Rälsen togs bort 1991, och den gamla banvallen är numera asfalterad och nyttjas som cykelled, vilket gör den bekvämt lättgången.

Leden omges, förutom av Ätrans låglänta strandområden, av en väldigt stenbunden terräng, bevuxen med blandskog och med en hel del inslag av stora ekar.... fin natur



och bra fågelbiotop.... Så det är inte fel att göra någon avstickare, kanske till Breska kvarn, Ekshagens forntidsby eller bara ut i terrängen vid sidan av leden....



(akvarellen "Breska kvarn"= inspiration från onsdagsgruppens besök här, feb. 2019)

Trots en tämligen mulen dag, så är det ändå tydligt att den mörkaste tiden på året är över.... lite mer rörelse bland träden, lite mer aktivitet, lite mer fågelljud... så gott...

... allt från skatornas bestyr i närheten av bebyggelsen, duvornas flykt och korpens rop över skogen, till nötväckans tjatter, talgoxarnas, blåmesens aktivitet i grenverket..... entitan, domherren, kungsfågeln och gulsparven fanns också med på ett hörn.... det kommer, det kommer....

//Evert