

2022-08-31, Fågeludden/Ängsladan



Sista dagen i augusti 2022...

en strålande fin morron efter en lite kylig natt, i alla fall vid jämförelse med de senaste veckornas temperaturer... + 6 grader vid pass 06.00 idag...

21 deltagare, sugna på vad som rör sig i omgivningarna kring fågeludden och ängsladan idag... och visst – redan från början bjöds vi alla på en rätt så ovanlig skådning...

Tyvärr missade jag att plåta det här tillfället vilket grämer mej... men mobilkameran hade kanske ändå inte gjort rättvisa åt läget...

Vad...

Jo - i det stora sötbärsträdet som står till vänster om rampen som leder ut till naturum (se bilden), satt hundratals ladusvalor och solade sig på toppgrenarna tillsammans med en del hus- och backsvalor, och förutom svalorna, fans där också några gulärlor, en buskskvätta, steglits och sädesärla.



Att se svalor i stort antal slå sig ner i ett träd på detta sätt är åtminstone för mej ganska ovanligt.... men fint var det, medljus och allting...

Falbygdens fågelklubb
Onsdagsgruppen/ea

Dagen bjöd på många fina observationer, bl. a. en vattenrall som helt ogenerat och på nära håll visade upp sig nära rampen bakom naturum....

Större delen av förmiddagen spenderades ute på fågeludden och avslutades så småningom med en lov ut mot ängsladan.



Sordin...

Trots en fin dag med bra observationer blev detta en tung dag för hela onsdagsgruppen när vi nåddes av budet att en ofta sedd deltagare i onsdagsgruppen , gått ur tiden, och således inte längre finns bland oss.



//Evert